



# Pro Romi

Voor hulp aan Roma-zigeuners in Roemenië



## PROROMI NIEUWSBRIEF | ZOMER 2019

### Lieve familie en vrienden

Wat vliegt de tijd als je bezig bent en ook geniet van datgene wat je doet! Het is en blijft een zegen te werken met de Roma op Patarat. We kunnen niet schrijven dat er het afgelopen jaar heel veel is veranderd of is bij gebouwd, wel dat we rustig doorgaan met dat wat God van ons vraagt en dat is in de eerste plaats de Romi te dienen waar we kunnen. Soms hoeft je ook niet veel te zeggen maar door het feit dat je op de juiste plaats bent zeg je genoeg! Het is genade dat we nog geen "genoeg" hebben van wat we doen! Bert is goed gezond en regelt nog veel dagelijkse dingen op Patarat.

Met Benny gaat het goed. Hij woont nog steeds thuis en werkt ook vanuit huis. Tja lekker makkelijk nog thuis wonen, al denkt hij er zeker ook over na op eigen benen te staan. Sinds november werkt hij voor een nieuwe baas die vanuit de plaats Gherla werkt. Hij gaat een keer per week naar Gherla om dingen te bespreken en de rest werkt hij vanuit huis. Hij coördineert zware transporten vanuit Roemenie naar heel Europa. Hij is erg goed in wat hij doet omdat hij vijf talen spreekt, snel is, goede afspraken kan maken en contracten kan opmaken. We zijn blij dat hij iets doet wat hij leuk vindt en zeker voor hem zelf dat hij ziet dat hij er goed in is.

Groeten van

Bert & Margriet Looij



# Onze kerk

Elke zondag gaan we naar de kerk die Centruł Crestin Caleb heet. We bezoeken de kerk nu al meer dan 10 jaar. Het is een kerk in de stad. We hebben de kerk zien groeien van 50 tot ongeveer 350 bezoekers. Het is een kerk waar we ons thuis weten! We worden er opgebouwd en er is leven, zeker in de lofprijs. Het woord is krachtig, uitdagend en goed! We ervaren dat de kerk ons zoveel steun geeft voor elke dag! We geven veel door de week en de Heer verkwikt ons dubbel op de zondagen. ■



## Kleuterschool

Als ik om half 8 in de auto stap ben ik blij om al die kleine hummeltjes weer te zien en met hen te spelen en nieuwe dingen te leren! De lente-maanden zijn het mooiste omdat ze dan gewend zijn aan de dag structuur en ze mooi kunnen kleuren, knippen en plakken. Ze kunnen zich 25 minuten concentreren en begrijpen de spelletjes beter! De klas ziet er ook zo gezellig en mooi uit. Wat mij zo opvalt dit schooljaar is dat ze elkaar bijna nooit geslagen hebben en dat het taal gebruik zeer goed is. Bij de laatste ouderavond heb ik de moeders dan ook een groot compliment gegeven dat de kinderen niet fysiek geweld gebruiken en bijna nooit lelijke woorden gebruiken. En dat ze echt schoon naar de kleuterschool komen. Wel zijn de kinderen in alles erg luid. Maar dat is iets wat we geleerd hebben dat dat bij de cultuur hoort. Ik plan bepaalde activiteiten in dat het stil moet zijn zodat ze zich goed kunnen concentreren bij wat ze doen. We begrijpen dat ze luid zijn omdat ze met zoveel mensen in één ruimte wonen. Afgelopen zondag sprak onze voorganger Adi over ruimte geven aan zaad zodat het de plaats heeft op te komen. Ruimte te geven aan God in je hart zodat je leeft vanuit hem en groeit. Dit is ook mijn verlangen, dat de kinderen op jonge leeftijd plaats maken in hun hartje voor God zodat hun leven een richting uit gaat samen met God. Dat het zaad krachtig zal zijn. Echte hoop en kracht voor de kinderen van de Roma is in God want hun leven is niet gemakkelijk! Juliana is een meisje van 17 jaar die me het afgelopen jaar heeft geholpen en veel heeft geleerd. Salome uit Zwitserland werkt nog steeds op de kleuterschool en ook Sophia, een Duitse vrijwilligster.

# Vuilnisbelt

De vuilnisbelt is er nog steeds. Er wonen minder familie's op de vuilnisbelt dan enkele jaren geleden. De familie's die er wonen hebben geen elektriciteit en stromend water. In de wijk waar wij werken is er wel water en elektriciteit. Elke donderdag delen we boterhammen, luiers en warm eten uit. Wat zo mooi is, is dat er een vrouw uit onze kerk eten maakt en een andere vrouw uit de kerk samen met haar flatbewoners broodjes klaar maakt! De kinderen genieten echt van een boterham met worst en kaas! Ook komen de vrouwen regelmatig naar het tweedehands kleding winkeltje.



Ik was zo onder de indruk toen we met Nederlanders aan het uitdelen waren. Bij de vuilnisbelt miste een Nederlandse vrouw haar mobiel. Ze wist dat ze het in een zijkvakje van haar tas had gedaan en het was er al eens eerder uitgevallen... Maar meteen kwam een vrouw die het mobieltje in het gras had gevonden en gaf het terug!! Het uitdelen is belangrijk omdat ze het nodig hebben en we zo een relatie met de mensen opbouwen.■

# Tweedehands kledingwinkel

Het tweedehands kledingwinkeltje in de wijk wordt goed bezocht. Elke familie mag één maal per maand gratis kleding komen uitzoeken. We stimuleren de families wel om een donatie te geven als ze dat kunnen. Dit gebeurt ook regelmatig en het geeft de gevers een goed gevoel iets te mogen doneren. Wat ook erg bemoedigend is, is dat we met regelmaat spullen krijgen zoals kleding en keukenspullen van verschillende families uit de stad. Sinds kort is er ook een vrouwengroep uit de stad die ons regelmatig kleding brengt. En vanaf de zomer willen ze ook komen helpen met de activiteiten op de vuilnisbelt en met de kinderen in de wijk. Erg bemoedigend dat er nu eindelijk, na vele jaren, meer mensen uit Cluj betrokken raken bij het helpen van onze doelgroep.■



# Activiteiten in en buiten Patarat



We hebben de prioriteiten een beetje verlegd wat praktisch werk betreft. Er worden eigenlijk al 2 jaar geen nieuwe huisjes meer gebouwd. Er wordt nogal wat heen en weer verhuist in de wijk. Een enkeling vertrekt, soms sterft er iemand, weer andere gaan bij elkaar in wonen. Door deze beweging van mensen komen er regelmatig huisjes even leeg te staan. We renoveren de huisjes dan en stellen ze weer beschikbaar aan degene die woonruimte nodig hebben doordat ze trouwen of omdat er meer kinderen geboren worden .

Als we nieuwe huisjes bouwen als uitzondering is dit meestal op een andere locatie. In Cluj of een van de omliggende dorpjes. Ook daar is de nood groot en dan wordt er bij ons om hulp gevraagd. Bijvoorbeeld dit jaar gaan we een huisje bouwen in Floresti waar een gezin van 16 personen in een bos woont.

Ze wonen in een bouwval van 25 vierkante meter, gebouwd van karton en hardboard. Deze familie heeft geen elektriciteit en water. De verharde weg stopt op 1 km bij hun huisje vandaan. We kennen deze familie nog van toen ze op de vuilnisbelt woonden. In een ander dorpje Babutiu woonde een oudere vrouw die we ook al lange tijd kennen. We hebben voor een aantal jaren activiteiten gehad in het dorpje waar ze woont. Haar huisje is afgebrand en nu woont ze even nergens. Ze slaapt dan bij de een en dan bij de ander in een van de zigeunerwijken bij ons in de omgeving. We denken er over om te proberen of we ook deze vrouw nog kunnen helpen dit jaar.

Een andere activiteit buiten Patarat vindt plaats in Bihor, een andere provincie van Roemenie. Er zijn daar twee zigeunerkerkjes waar we al een paar keer per jaar goederen heen brengen. En sinds een half jaar ga ik daar eens per maand heen om ze op zondag te bemoedigen vanuit de bijbel. Ook brengen we dan wat tijd met elkaar door met goede gesprekken en delen onze ervaringen wat betreft het werken met zigeuners. ■



Na 10 jaar heeft Jeanet Hertsenberg afscheid genomen van het bestuur van ProRomi. We bedanken Jeanet voor haar inzet en wijsheid binnen het bestuur.

Fijn dat je je alle jaren heb ingezet voor het werk van Bert en Margriet. Ook de regelmatige bezoeken aan hen zijn dierbaar.

Gelukkig hebben we Kees Pijp bereid gevonden de plaats van Jeanet over te nemen.

Mijn eerste contact met Bert en Margriet en Patarat is alweer vele jaren geleden toen ik als chauffeur meeging met een Junior Tienerkamp.

Als je dan over de vuilnisbelt loopt wordt je stil. Dat dit nog kan bestaan in Europa.

Door de jaren heen heb ik vanaf de zijlijn de ontwikkelingen gezien. De energie die Bert en Margriet er in stoppen en de stappen, ook al zijn ze soms klein, die gemaakt worden. De huisjes die gebouwd worden. Voorzieningen die worden aangelegd en de ondersteuning van bouwers, donateurs en jongerengroepen. Maar vooral de onmisbare zegen van God.

Vorig jaar werd de betrokkenheid groter toen wij de nieuwsbrief hebben vormgegeven en gedrukt.



Toen ik dan ook werd gevraagd om plaats te nemen in het bestuur heb ik daar niet lang over nagedacht.

Graag wil ik dit project, Bert en Margriet ondersteunen zoveel ik kan. Om te zien dat de bewoners van Patarat hun eigenwaarde terug vinden om een eigen bestaan op te bouwen en de liefde van God mogen ervaren in hun leven.

Kees Pijp ■



We willen iedereen die bij ons betrokken is, ons ondersteunen in gebed en/ of financiën heel hartelijk danken. We zien duidelijk dat er nog groei in het werk zit en we kunnen dit alleen volhouden dankzij uw gebeden en uw financiële hulp.

**Bert, Margiet & Benny.**

## Colofon

Kantoor en redactieadres:  
Laarweg 30, 6721 DE, Bennekom  
Tel. 085 - 8768966 (svp in avond  
bellen)

E-mail / website:  
info@proromi.nl  
www.proromi.nl  
www.prorroma.org

Bankrekening:  
IBAN: NL17ABNA0443925798

BIC: ABNANL2A  
t.n.v. Stichting ProRomi Nederland  
Bennekom  
K.v.K. nr. 41122228

Bestuursleden:  
E. Voogt, Boornbergum  
(voorzitter)  
L. Holtrust, Bennekom  
(penningmeester)  
K. Pijp, Hardenberg  
(secretaris)



**U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via [info@proromi.nl](mailto:info@proromi.nl) of op de website.**

Stichting ProRomi Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het ANBI nummer van ProRomi Nederland is 8062.77.610.

A photograph of two men standing on a wooden roof against a clear blue sky. The man on the left is wearing a black tank top and dark shorts, flexing his right bicep. The man on the right is wearing a grey t-shirt, dark pants, and a baseball cap, flexing his left bicep. They are both smiling and looking towards the camera.

**Bouw met ons mee aan God's koninkrijk!**

De website van ProRomi is vernieuwd. Indien u zich ook op onze digitale nieuwsbrief wil abonneren kunt u zich aanmelden via [info@proromi.nl](mailto:info@proromi.nl)

## Wilt u God's werk in Roemenië ondersteunen:

Stichting ProRomi Nederland  
Laarweg 30, 6721 DE, Bennekom  
E: [info@proromi.nl](mailto:info@proromi.nl)  
T: 085 - 8768966  
B: NL17ABNA0443925798

Automatische maandelijkse incasso van een zelf te bepalen bedrag is mogelijk op aanvraag.